

# Η Ανάστασις του Χριστού



Την τρίτη ημέρα μετά την ταφή Του ο Χριστός, ως θεός αληθινός, αναστήθηκε εκ νεκρών και όλος ο κόσμος φωτίζεται από το φως του Αναστάντος: Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια. Ο ιερός Χρυσόστομος πανηγυρίζει την ημέρα του Πάσχα: «Σήμερα ο Κύριός μας, αφού έστησε το τρόπαιο της νίκης κατά του θανάτου, ... μας χάρισε με την Ανάστασή Του τον δρόμο για την σωτηρία», διότι αναστήθηκε και ανέστησε μαζί Του την οικουμένη». [1]

Με την Ανάσταση του Κυρίου όσοι πιστεύουμε σ' Αυτόν «και φυλάσσουμε τις εντολές Του δεν πηγαίνουμε πλέον μετά θάνατον στον σκοτεινό Άδη, όπως παλαιά οι δίκαιοι, αλλά απέρχονται οι ψυχές μας στις ουράνιες και φωτεινές κατοικίες και απολαμβάνουν την μερική απόλαυση. Εκεί αναμένουν να λάβουν και το τέλει της μακαριότητας, μετά την εκ νεκρών ανάσταση». [2]

Ο Χριστός με το θάνατό Του νέκρωσε τον θάνατο: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας. Γι' αυτό την ημέρα της αναστάσεως του Χριστού εορτάζουμε την απαρχή της αιωνίου ζωής: θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν, ἄδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχῆν, καὶ σκιρτῶντες ὑμνῶμεν τὸν Αἴτιον.[3]

Ο ἅγιος Συμεὼν ο Νέος Θεολόγος ἐξηγεῖ πῶς μπορούμε να ζήσουμε ἀπὸ τούτη τη ζωὴ το μυστήριον της Αναστάσεως του Χριστοῦ: Ο Χριστός, ἀφού σταυρώθηκε «κατέβηκε στα ἐγκατα του Ἄδη. Ὅπως λοιπὸν Αὐτός ανεβαίνοντας ἀπὸ τον Ἄδη ἐνώθηκε με το ἀχραντο Σῶμα Του, ... και ἀμέσως ἀναστήθηκε ἀπὸ τους νεκρούς, ... ἔτσι συμβαίνει και σ' ἐμάς: Ὅταν βγαίνουμε ἀπὸ τον κόσμον (της ἀμαρτίας) και εἰσερχόμαστε, με την μίμηση των παθημάτων του Χριστοῦ, στο μνῆμα της ταπεινώσεως και της μετανοίας, τότε ο ἴδιος ο Χριστός κατεβαίνοντας ἀπὸ τον ουρανὸ, εἰσέρχεται σαν σε τάφο στο σῶμα μας, και ἀφού ἐνωθεῖ με τις ψυχές μας τις ἀνασταίνει... Και τότε ἀξιώνει αὐτὸν που με τέτοιο τρόπο ἀναστήθηκε μαζί με τον Χριστό, να βλέπει την δόξα της μυστικῆς ἀναστάσεώς του».[4]

Ἡ Ἀνάσταση του Χριστοῦ εἶναι γεγονός το οποίο ζοῦμε ἐμπειρικά. Γι' αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει να προσκυνήσουμε τον Ἀναστάντα: Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν.

Ἱερομόναχος Γρηγόριος, Ἡ Ὁρθόδοξη Πίστη, Λατρεία και Ζωή, Σχεδιάσμα ὀρθοδόξου κατηχήσεως, Ἱερὸν Κουτλουμουσιανὸν Κελλίον Ἅγιος Ἰωάννης ο Θεολόγος, Ἅγιος Ὅρος, 2012

---

[1] Κανὼν Ἀναστάσεως, γ' ὠδὴ – Εἰς το ἅγιον Πάσχα, 2, PG 52, 767 και Κατὰ μεθυόντων, 3, PG 50, 438.

[2] Εορτοδρόμιον, σελ. 441.

[3] Πρβλ. Πράξεις Ἀποστόλων 2, 24 – Ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιον – Κανὼν Ἀναστάσεως, ζ' ὠδὴ.

[4] Κατήχησις 13, SC 104, 194.